



Leliane De Stobbeleir

02.11.1931 - 10.03.2026

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij,
in alle eeuwigheid ben jij ...

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van

Leliane De Stobbeleir

weduwe van Charles Van Lysebetten

geboren te Hamme op 2 november 1931 en er
overleden in het wzc Meulenbroek op 10 maart 2026.

Samen met jullie nemen we afscheid van Leliane in de aula van het
crematorium Heimolen, Waasmunstersesteenweg 13 te Sint-Niklaas,
op woensdag 18 maart 2026 om 10.30 uur.

Na de plechtigheid zal haar urne bij deze van haar echtgenoot geplaatst
worden in het columbarium van Hamme, ingang Kerkhofstraat.

Samenkomst in de onthaalruimte van het crematorium vanaf 10.10 uur.

Volgens de wil van de familie wordt er geen laatste groet voorzien
maar we behouden haar liefdevolle herinnering in ons hart.

Een woordje van steun aan de familie kan gebeuren
op www.begrafenissen-leemans.be

Wil haar in liefde blijven gedenken.

Delen in het verdriet:

Marc Van Lysebetten(†), haar zoon;

Jurgen en Caroline Van Lysebetten - Van Loo,
Cathy Van Lysebetten,
Julie Van Lysebetten,

Veerle Van Lysebetten,
Yentl De Groote,
Seppe De Groote, haar klein- en achterkleinkinderen;

Delen mee in het verdriet:

Haar neven, nichten en alle verwanten van
de families De Stobbeleir, Van Lysebetten, Tilley en Waterschoot.

Een extra woordje van dank aan Marleen Bogaert voor de jarenlange bijstand
en verzorging. Ook een warm dankwoord aan het personeel en de vrijwilligers
van het wzc Meulenbroek, afdeling Margriet.

Rouwadres: Familie Van Lysebetten - De Stobbeleir
p/a Begrafenissen Leemans - Driegotenkouter 11 - 9220 Hamme